

Liever anders - Frank Eerhart

Stel je eens voor:
Iedereen droeg dezelfde kleren,
Geen verschil tussen dames of heren
Iedereen at hetzelfde eten
Iedereen zou hetzelfde heten
Iedereen had hetzelfde haar
Niets of niemand was ooit raar
Iedereen woonde in een flat
Iedereen sliep in hetzelfde bed
Hetzelfde programma op de teler
Iedereen praatte met iedereen mee
Overal dezelfde landen
Dezelfde bergen, dezelfde stranden
Overal hetzelfde weer
Geen verschillen, nergens meer
Geen nat of droog
Geen koud of warm
Geen dik of dun
Geen rijk of arm
Geen slim of dom
Geen laag of hoog
Geen recht geen krom
Geen bitter of zoet
Geen hard of zacht
Geen fout of goed
Als zo'n wereld zou bestaan
Dan was er maar weinig aan
Als niemand nooit iets anders wil
Dan staat de wereld stil
Daarom zijn er dus verschillen,
Mensen met en zonder brillen
Bruinen, blanken, zwarten, roden
Christenen, moslims, heidenen, joden
Verschillen in geloof en ras
Kijk maar in je eigen klas
Het ene kind heeft dunne handen
Een ander prachtig witte tanden
De een heeft krullen, de ander stijl haar
Toch past dat allemaal goed bij elkaar
Alle mensen hetzelfde?
Dat niet, alsjeblieft
Het zou ook heel saai zijn
Je werd nooit verliefd

Het is dus de kunst
-die kan je dat leren-
om alles wat anders is
juist te waarderen
Behalve als iemand een ander kleineert
Wees jij dan de ander
Die zwaar protesteert!



Impasse - Toon Hermans

De man was moe, hij zag het leven niet meer zitten,
hij zag zichzelf alleen maar zitten op z'n stoel.
Hij had geen kracht meer om z'n tuintje om te spitten
en kreeg een grenzeloos, vereenzaamd, leeg gevoel.

Toen heeft hij heel lang aan zijn kamerraam gezeten,
alsof hij wachtte op een teken, een geluid
van buitenaf, dat hem weer nieuwe kracht zou geven,
maar tevergeefs keek hij er elke dag naar uit.

Zo heeft hij héél lang aan dat stille raam gezeten,
de tuin werd groen en toen weer grijs en toen weer groen,
totdat hij godzijdank ten slotte heeft begrepen
dat er geen teken kwam... dat hij het zelf moest doen.



www.fitinjehoofd.be

Geluk is geen kathedraal,
misschien een klein kapelletje.
Geen kermis luid en kolossaal,
misschien een klein carrouselletje.

Geluk is geen zomer van smetteloos
blauw, maar nu en dan een zonnetje.
Geluk dat is geen zeppelin,
't is hooguit 'n ballonnetje.

Toon Hermans



www.fitinjehoofd.be

Five simple rules for happiness:

1. Free your heart from hatred.
2. Free your mind from worries.
3. Live simply.
4. Give more.
5. Expect less.



www.fitinjehoofd.be

Geluk

Hij zocht het geluk, het grote “hét”
hij zocht, maar vond het niet
en vele malen stond hij met
een kluitje in het riet
hij zocht het geluk in het dal, aan de top
maar werd het zoeken moe
eerst toen hij zei: ik geef het op
toen kwam het naar hem toe.



www.fitinjehoofd.be

Mens, dat ben je zelf

Ze kan er niet uitzien
maar een fantastische moeder zijn

Hij kan een kanjer zijn
maar niet echt kunnen luisteren..
naar anderen

Ze kan heel makkelijk kletsen
maar niet thuis geven..
Als het er echt op aan komt

Hij kan onhandig zijn
maar geweldig zijn in de omgang
met gehandicapte mensen.

Waarom oordelen,
Snel en hard,
vaak gebaseerd op uiterlijkheden,
zonder enige compassie en mededogen..
voor de ander.

Wij kunnen mens zijn
Vrij om te zijn, wie we willen zijn
Als we kunnen leven met onszelf
Vrij van oppervlakkige oordelen..
En echt kijken naar de anders
Zoals deze is..
Volledig

